

FOTO VAN DE WEEK



■ ELKE ZATERDAG BELICHT  
EEN VAN ONZE  
FOTOGRAFEN DE MEEST  
BLIJZONDERE FOTO DIE HU  
OF ZIJ DEZE WEEK  
MAAKT. DIT KEER:  
**LUC LODDER.**

**TECHNIEK:** Deze foto is gemaakt met een systeemcamera en een 25 mm objectief.  
Belichting: iso 100, sluitertijd  
1/200s met diafragma 1.2.



## Stilstaan

Afgelopen weekend moest ik in Heerlen een foto maken van de groep Circle of Life, een actiegroep die strijd tegen dierendood, vleesconsumptie en het vernielen van onze planeet.

Zelf ben ik vaak star in discussies, meestal omdat ik geen argumenten hoor die mij van het tegendeel overtuigen. Er zijn echter sommige maatschappelijke discussies waar mensen wel met argumenten komen, waar ik helemaal niets meer tegen in kan brengen. Zoals dierenactivisten, vegetariërs en veganisten.

Groepen als Circle of Life staan letterlijk voor de mensen stil. Om ze te laten inzien wat er mis is en moet veranderen. Zoals bij meer maatschappelijke discussies waarin we het gevoel hebben dat ons iets wordt 'afgenomen', staan wij niet stil om de argumenten van de tegenpartij goed tot ons door te laten dringen. Waarom staan zij stil en waarom lopen wij door?

Ik, vleeseter, verdedigde tot voor kort het consumeren van vlees en andere dierlijke producten. Vooropgesteld dat ik (nog) geen probleem zie in het doden van een dier voor consumptie, zie ik wel het probleem van de enorme vleesproductie. Dieren die in erbarmelijke omstandigheden leven, vergemest, worden dan op veelal lange leeftijd gedood te worden. De problemen die dit oplevert voor het milieu in de vorm van stikstof (methaan) en CO<sub>2</sub>. Met deze foto wil ik ons overtuigen om stil te staan weergeven. Een enkeling stopt en gaat in gesprek. Helas loopt het merendeel van de mensen gewoon door. Ik koos een lang standpunt om tussen de mensen door te kijken van een persoon die doorgaat. Tussen die mensen door zien we hen die wel stilstaan, voor een betere wereld voor mens en dier. Ik ben er nog niet. Ik eet nog vlees. Af en toe vegetarisch. Maar het besef is er: dat is stop én na het stilstaan. Bij deze dus mensen, sta eens wat vaker (ergens) bij stil.